

Hàng

## Sự phong phú, đa dạng của tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

(Bài tham luận của Đoàn Việt Nam tại Hội thảo lần thứ 18 do Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp và Tôn giáo Quốc tế, Trường Đại học Brigham Young, thành phố Provo, bang Utah, Hoa Kỳ tổ chức từ ngày 30/9 đến ngày 05 /10/2011)

Kính thưa Đoàn Chủ tọa,

Thưa quý bà, quý ông.

Đoàn Việt Nam rất vui mừng được tham dự Hội thảo lần thứ 18 với chủ đề: **Tự do tôn giáo trong sự đa dạng: khuynh hướng, thách thức, thực HÀNH**. Chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp và Tôn giáo Quốc tế, Trường Đại học Brigham Young và cá nhân Ngài W. Cole Durham đã có thư mời Đoàn Việt Nam tham dự Hội thảo có ý nghĩa này. Kính chúc Ngài Chủ tọa và toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc.

Thưa quý vị,

Việt Nam là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau cùng chung sống hòa hợp, đan xen từ lâu đời trong cộng đồng 54 dân tộc trải dài từ Bắc chí Nam. Suốt hàng trăm năm qua, ở Việt Nam không xảy ra xung đột tôn giáo. Bởi lẽ, Việt Nam nằm ở vị trí thuận lợi trong giao lưu, bản thân con người Việt Nam vốn khoan dung và luôn cởi mở, đón nhận cái mới nên tất cả các tổ chức và cá nhân tôn giáo đều thấy

được tầm quan trọng của sự hiểu biết, chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo vì cuộc sống an lành, hạnh phúc của con người, vì hòa bình và phát triển.

Phải chăng vì thiếu hiểu biết, vì thiếu tôn trọng lẫn nhau mà trong những năm qua, biết bao nhiêu sinh linh đã bị chết bởi các cuộc khủng bố, những vụ xung đột tôn giáo ở nơi này, nơi khác trên hành tinh thân yêu này. Chắc tất cả chúng ta có mặt tại đây đều cảm thấy xót xa khi nhiều người vô tội, trong đó có những người già, phụ nữ và trẻ em phải vĩnh biệt thế giới này vì bom đạn! Những người theo tôn giáo hay hiểu biết về tôn giáo không thể không biết rằng tất cả Đáng Tối cao đều dạy con người luôn luôn làm việc thiện, tránh xa việc ác. Vậy mà, hàng ngày trên trái đất của chúng ta vẫn xảy ra bạo lực, chết chóc, trong đó có nhiều vụ do chính những bàn tay của người theo tôn giáo gây ra. Dù là tín đồ của đạo Ki-tô, của Hồi giáo hay của Phật giáo hoặc của Đấng Thiêng liêng khác thì đều phải có trách nhiệm với cuộc sống của nhân loại, trong đó có bản thân mình.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng thay đổi, cuộc sống ngày càng văn minh và hiện đại làm cho con người có điều kiện gần nhau hơn. Vì vậy, càng dễ có cơ hội để giao tiếp nhằm tạo sự cảm thông sâu sắc giữa những nền văn hóa, văn minh và tôn giáo. Nhưng đáng tiếc, thế giới chưa thực sự hòa bình, con người chưa được hưởng cuộc sống bình an và ở một số nước và khu vực, xung đột vẫn diễn ra gay gắt, phức tạp. Do sự khác biệt và sự đa dạng của các xã hội, trong đó có tôn giáo nên đối

thoại liên tín ngưỡng cũng như đối thoại giữa các nền văn minh, văn hóa có vai trò quan trọng trong việc tăng cường nhận thức và hiểu biết cũng như sự tôn trọng lẫn nhau nhằm tạo ra niềm tin, sự khoan dung, nhân ái và tình hữu nghị giữa con người và giữa các tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa. Từ đó từng bước loại trừ sự thù hận, kỳ thị, sử dụng bạo lực trong tôn giáo.

Mỗi quốc gia, mỗi vùng miền đều có lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán khác nhau. Do vậy, mỗi quốc gia, mỗi con người trước hết hãy nêu tôn trọng những điều đó, không đụng chạm đến tính thiêng liêng của bất kỳ tín ngưỡng, tôn giáo nào. Đó chính là sự hiểu biết và tôn trọng bằng cả lời nói và hành động.

Mỗi tôn giáo ở Việt Nam đều là một nhân tố xã hội và văn hóa tích cực góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc. Do đó, Nhà nước Việt Nam một mặt luôn chú ý đến việc phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức của tôn giáo đối với xã hội; mặt khác đề ra chính sách phù hợp giúp các tôn giáo đoàn kết, hòa hợp, không có sự kỳ thị lẫn nhau giữa các tôn giáo. Ở Việt Nam, toàn thể tín đồ dù theo tôn giáo nào đều là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giá trị hòa hợp đại chúng trên tinh thần từ bi hỉ xả, là một nhân tố cốt bản, sâu xa đã góp phần làm nên tinh thần đoàn kết, nhân ái và hòa hiếu của dân tộc. Nhờ đó mà trong lịch sử nhân loại, hiếm có một đất nước nào chịu đựng triền miên chiến tranh và nhiều biến thiên xã hội, lại

là nơi chung sống hòa hợp của nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo như ở Việt Nam...

Nhà nước Việt Nam cam kết tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào của người dân. Các tôn giáo hoạt động theo pháp luật, không làm ảnh hưởng đến đời sống và đoàn kết cộng đồng, đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội; đồng thời góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển đất nước. Như trên đã nói, thế giới nói chung và tôn giáo nói riêng sẽ tiếp tục còn những diễn biến phức tạp, đe dọa cuộc sống bình yên của nhân loại và hạnh phúc của mọi người. Vì vậy, mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng dân tộc, tôn giáo hãy vượt qua rào cản của hận thù, hướng đến sự khoan dung để cùng nhau phấn đấu vì một thế giới hoà bình, an lạc, làm cho tư tưởng và tình cảm của những con người nhân ái sẽ đến được nhiều nơi, để mọi người cùng sống trong tình thương yêu với sự hoà hợp và các tôn giáo được hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của mình. Do đó, cũng cần thực sự tôn trọng và cảm thông lẫn nhau và cần giải quyết mọi vướng mắc thông qua đối thoại hòa bình, đây là một công cụ quan trọng để tạo ra sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hoá và tín ngưỡng khác nhau.

Chúng ta hãy cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới được hoà bình để phát triển, toàn thể nhân loại ngày càng được an toàn và hạnh phúc, tất cả các tôn giáo luôn được sống trong bình yên và hòa hợp.

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.